

GROEP 8
6^{de} leerjaar

LES 19 Lente

Bijlage 1: Woordkast Lente

Lente	...
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

GROEP 8**LES 19 Lente****6^{de} leerjaar****Bijlage 2: Weerspreuken**

Maartse regen, brengt geen zegen.

Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart.

Donder in maart, vorst in april.

Waait de wind in maart te fel, veel fruit verwacht men wel.

Maartse maan, brengt kwaad weer.

Een droge maart en een natte april, dat is de boeren naar zijn wil.

Komt men in maart onweer tegen, dan krijgt men in juli regen.

Een koekoeksroep ter helft van maart, is voor de boer een daalder waard.

Een droge maart, is een zomer te paard.

April veel regen, brengt grote zegen.

Nachtvorst met een Zuidenwind op kersenvloem, daar treurt de kweker om.

GROEP 8

LES 19 Lente

6^{de} leerjaar

Bijlage 2: Weerspreuken

Al doet april ons mooi weer aanschouwen, 't is evenals
fortuin, we kunnen hem niet vertrouwen.

Roept de houtduif keer op keer, dan komt er vast en zeker
mooi weer.

De zonne in de meie, zet oude lieden aan het vrijen.

Als de eikels in mei gaan bloeien, zal alles volop gaan groeien.

Pancras, Servaas en Bonifaas, ze geven vorst en ijs helaas.
(ijsheiligen)

Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij.

Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij.

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.

Vliegen de vleermuizen 's avonds rond, dan komt er mooi
weer in de vroege stond.

Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren
goede zaken.

Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur.

GROEP 8

6^{de} leerjaar

LES 19 Lente

Bijlage 2: Weerspreuken

Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken hun terrasjes.
Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan.
Wie nu zijn vel niet brandt, staat straks als een bleekscheet op het strand.
Juni met veel gedonder, brengt de oogst ten onder.
Een boon in juni geplant, geeft er vijftig in de hand.
Blaast de wind in juni uit de noordenkant, zo waait het koren van het land.
Een wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft.
In juni te veel regen in de nok, schaadt de bij en de bonenstok.
Het weer met Sint Jan (24 juni), houdt dertig dagen aan. ¹

3 <http://www.weeramateur.nl/spreuken.htm> geraadpleegd op 12 januari 2011.